



Welkom!

Zondag 19 februari 2023, 10.00 uur

7^e zondag na Epifanie

Voorganger : Dr. J.G. te Lindert, Westendorp

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Over de dienst

Thema: een tempel zijn

Lezingen : Exodus 21: 18-25
Matteus 5: 33-48
1Korinthiërs 3: 16-23

Liederen : Psalm 139: 1, 8 en 14
Psalm 75: 1, 2 en 7
Lied 280: 1, 2, en 3
Lied 280: 4 en 5
Lied 442: 1 en 2
Lied 806: 1, 2 en 3
Lied 301d1
Lied 146c: 1, 2 en 3

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Collectes

1^e collecte [Diaconaal Quotum](#)

2^e collecte [Pastoraat](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Woensdag 22 februari 10.00-11.30 uur
Koffieochtend

Woensdag 22 februari 19.30 uur
Meditatieve viering Aswoensdag

Vrijdag 24 februari 18.00 uur
Eetgroep

Zondag 26 februari 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman

Graag uw aandacht voor:

Overlijden

Op zaterdag 11 februari overleed Serge Nout op de leeftijd van 51 jaar na een kort en hevig ziekbed. Hij laat een vrouw en een zoon achter. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op zaterdag 18 februari van 18.30 - 20.00 uur in De Voorhof. De crematie zal maandag in besloten kring plaatsvinden.

Jarigen

23 februari Mevr. A.L. van Eldik

24 februari Mevr. J.F. Halm - van Ommeren

Meditatieve viering Aswoensdag

Komende woensdag, 22 februari, begint de 40-dagentijd. Om 19.30 uur is er een meditatieve viering om deze tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen te markeren.

De gebrokenheid van de wereld zal daarin de aandacht krijgen, samen met het thema van de 40-dagentijd 'Uit liefde voor jou'.

Met de beelden vanuit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië en met het verstrijken van een jaar van oorlog in de Oekraïne is de gebrokenheid van de wereld zichtbaar.

Juist in de 40-dagentijd krijgt de gebrokenheid van het leven een plek, waar ondanks alles ook een weg van liefde doorheen straalt
- uit liefde voor jou.

Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman

Over de dienst

Lezingen: Joël 2: 12-19
2Korinthiërs 5: 20-6:10

Liederen: Lied 536
Wij die met eigen ogen
Wij gaan de nacht door het duister
Lied 650

Geen collecte

Bericht van dr. Jan te Lindert

Beste Gemeente,

Ik zie er naar uit u te mogen ontmoeten aanstaande zondag. Het is een verwarrende tijd, waarin vertwijfeling, rampen en oorlog het nieuws bepalen.

'Hoe blijf je nog jezelf?'

'Hoe kun je nog een tempel zijn?'

Vragen voor jong en oud. Daarover willen we met elkaar nadenken in de overdenking. Dit keer gaan we ook te rade bij Paulus. Hij gaat de delicate kwesties in familie en gezin niet uit de weg. (Wij ook niet).

Wie niet kan wachten tot zondag kan alvast kijken op [You Tube](#)

Graag tot zondag met jong en oud.

Met vriendelijke groet, Jan te Lindert

Rommelmarkt ?!

Beste mensen van De Voorhof,

Met spijt hebben we besloten geen rommelmarkt te organiseren. Reden hiervan is omdat onduidelijk is of we voldoende koopwaar ontvangen en vanwege ons kleiner wordende clubje.

We staan open voor reacties.

Hartelijke groeten,

De rommelmarktclub: Eddie, Bertus, Jolanda en Annemieke

40 dagen kalender



Komende woensdag start de 40 dagen tijd. Een tijd van bezinning. Deze kalender is dan een echte aanrader.

Zondag liggen ze gratis voor u klaar naast de collecteschalen. Neem er ook gerust nog één mee voor iemand die u kent en er blij mee kunt maken.

Noodhulp Syrië en Turkije

Voor de noodhulp na de aardbeving in Syrië en Turkije wordt een extra collecte gehouden.

[Collecte noodhulp Syrië en Turkije](#)

De opbrengst van de inzameling wordt door de diaconie uit eigen middelen verdubbeld. De opbrengst zal overgemaakt worden naar Kerk in Actie/giro 555. Kerk in Actie maakt ook onderdeel uit van de samenwerkende hulporganisaties die giro 555 opgesteld hebben. Kerk in Actie zelf werkt al langere tijd in Syrië, maar niet in Turkije. Namens Haroutune Selimian, predikant van een van de partnerkerken in Aleppo zeggen we: "Dank voor je bezorgdheid en hulp", en we bidden met hem mee: "Moge God ons beschermen!"

U kunt een eventuele bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie van De Voorhof, NL62 RABO 0331 9651 43.

Eetgroep

Elke laatste vrijdag van de maand maken we een smakelijke maaltijd in de kerk voor max. 14 personen die meestal alleen aan tafel zitten. Alleen de werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Vrijdag 24 februari a.s. gaan we weer lekker koken. Komt u ook?

U kunt zich aanmelden bij Aleke, telefoon 0488442894 of per mail: azvanvuren@hotmail.com

Gezellig als u aanschuift!

Hartelijke groeten,
Aleke van Vuren, Anne Rozenbrand, Marielle van Someren, Marijke van Dijk en Annemieke Kronenberg

Boodschappenpakketactie PLUS

De boodschappenpakketactie van de Plus loopt tot en met zaterdag 25 februari. We hebben al heel veel zegels mogen aantreffen in de zegeltjesbus in de hal van de kerk. Wilt u uw laatst gekregen zegels nog inleveren alstublieft? Dan zorgen wij voor de verspreiding van de pakketten.

Bestellen huispaaskaars

Net als voorgaande jaren is het mogelijk een huispaaskaars te bestellen met dezelfde versiering als de nieuwe paaskaars. Dit jaar hebben we gekozen voor kaars D. Het is dit jaar mogelijk om voor een andere versie als die in de kerk komt te kiezen.



	A	B	C	D	E
25 cm	€ 24,50	€ 24,50	€ 24,50	€ 24,50	€ 24,50
30 cm	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00
40 cm	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
60 cm	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00

U kunt bestellen door het bedrag van de gewenste kaars over te maken op bankrekeningnummer NL22RABO 0331 9042 68 t.n.v. Voorhofgemeente Kesteren onder vermelding van "huispaaskaars (met gewenste letter en lengte)" en uw naam! De betaling moet uiterlijk binnen zijn op 4 maart

Dus als je paaskaars van 30 cm en je kiest voor die in de kerk komt, meld je bij de betaling Huispaaskaas D30 en uw naam.

Tijdens de paaswake van 16 april, waarin de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, worden ook de huispaaskaarsen aangestoken. Na afloop van de dienst of op Paasmorgen kunt u uw kaars meenemen naar huis.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman,
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag, Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.30 uur aanwezig in De Voorhof.
Telefoon 0488 - 78 55 36, Mobiel 06 - 12 67 83 06, Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11, Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren. Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl, Website: www.voorhofkesteren.nl

Aan tafel!

In aansluiting met het jaarthema 2022-2023 'Aan tafel' van de PKN is er gelegenheid elkaar op donderdag 16 en vrijdag 17 maart thuis aan de dis te ontmoeten.

Samen eten schept verbondenheid en is ook meedoen. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel.

Samen eten is niet alleen gezellig maar terwijl je met elkaar in gesprek bent kom je mogelijk tot mooie en verrassende ontdekkingen.

Er zijn gastadressen nodig en natuurlijk ook gasten.

Doe je mee, dan kan je je opgeven voor maandag 6 maart via de intekenlijst in de hal van de kerk, of per e-mail;

marievanderpoel@gmail.com.

Annemieke Kronenberg & Mèrie van der Poel

Tenslotte

Vorige week was de link naar het overzicht van de Passion40daagse-concerten niet goed te zien. Wie die niet kon vinden kan met deze

knop in de herkansing .

The Passion40daagse

Aanstaande woensdag is het Aswoensdag. Dan begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning op weg naar Pasen.

Voor velen is het een traditie om in deze tijd gebruik te maken van een veertigdagentijd-kalender.

Petrus, onderdeel van de PKN, biedt dit jaar een veertigdagentijd-kalender aan die zowel op papier als online te volgen is. Bij elke dag is een overdenking beschikbaar, aangevuld met (gespreks)vragen, gebeden en liederen. Via de

knop [#veertigdagentijdkalender](#) is de online kalender te vinden. Een mooie handreiking om de veertigdagentijd te beleven.

